



Verdriet en dankbaarheid gaan samen nu wij afscheid nemen van

mevrouw

Monique Deleersnijder

echtgenote van

de heer Paul Strynckx (†25/02/2023)

Monique werd geboren te Kortrijk op 5 augustus 1942
en is er van ons heengegaan op 1 februari 2024.

Het afscheid, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de aula van het
uitvaartcentrum Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne,
op **zaterdag 17 februari 2024 om 14 uur.**

U krijgt de gelegenheid tot groeten na de plechtigheid.

Na de dienst krijgt haar urne een plaatsje in haar vertrouwde omgeving.

Een vaarwel, een stil moment, een laatste groet kan in de
rouwkamer van Begrafenissen Vanwynsberghe, Sint-Michielsweg 11 te Kuurne,
iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur, zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur tot en met donderdag.

Dit melden u:

Haar kinderen en kleinkinderen:

Christophe en Isabelle STRYNCKX - RONDEL

Allegra

Limor

Oxana

Haar broers, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Leopold en Wernise(†) DELEERSNIJDER - DEBO en familie

Noël en Nicole DELEERSNIJDER - ROBENSYN en familie

Patrick en Christina VANDERHEYDEN - DELEERSNIJDER en familie

Willy en Rita VANDECAVEYE - STRYNCKX en familie

De aanverwante families:

DELEERSNIJDER, DETREMMERIE, STRYNCKX en KINDT.

Dankbaar voor de goede zorgen van haar huisarts Dr. Ph. Soenen,
het team van de thuisverpleging KURA.care Joni, Chantal, Rani en Eline
en de dokters en het personeel van AZ Groeninge in Kortrijk.

Rouwadres:

Nachtegaallaan 14, 8520 Kuurne

Digitaal condoleren: www.begrafenissenvanwynsberghe.be