



Met heel veel bewondering en respect voor zijn krachten en doorzettingsvermogen, is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van mijn echtgenoot, onze papa en onze opa

De Heer

D'Halluin Jacques

echtgenoot van

Mevrouw Annie Buyse

Geboren te Kortrijk op 26 mei 1948

en omringd door zijn familie, rustig thuis heengegaan op 11 augustus 2018,
gesterkt door de Ziekenzalving.

Lid van Landelijke Gilde en Oude trekker club Roeselare.

Samen met de familie en vrienden willen we Jacques een laatste maal liefdevol omringen tijdens
de uitvaartplechtigheid op **zaterdag 18 augustus 2018 om 10.30 uur**
in de St.-Pieterskerk te Hulste.

Samenkomst in de kerk, waar er vanaf 10.10 uur gelegenheid is om de familie te condoleren.

Jacques krijgt zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in Hulste.

Voor een stil moment bij Jacques bent u welkom in het funerarium Vanwynsberghe
St.-Michielsweg 11 te Kuurne, iedere dag van 16.00 tot 18.30 uur.

Woensdag 15 augustus gesloten.

Jacques blijft voor altijd verder leven in de harten van:

Zijn echtgenote:

Annie BUYSE

Zijn kinderen en kleinkinderen:

Kris en Nadine SUCAET-VOET - D'HALLUIN

Mathis

Elise

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

† Sylvère en Marcella BUYSE - MUYSSSEN en familie

† Jozef en † Simonne D'HEYGHERE - BUYSE en familie

Delen mee in dit verdriet de families:

D'HALLUIN, DECLERCQ, BUYSE en BOHEZ

Een speciaal woord van dank voor de toegewijde en liefdevolle zorgen
aan zijn huisarts Dr. Luc Deryckere en het verplegend personeel van het Wit-Gele kruis.

Rouwbetuigingen kunnen verstuurd worden naar:

Uitvaart Vanwynsberghe, St.-Michielsweg 11, 8520 Kuurne

T.a.v. de familie D'Halluin - Buyse

Condoleren kan ook via: www.begrafenissenvanwynsberghe.be

De Heer

Jacques D'Halluin

° 26 mei 1948- † 11 augustus 2018